

WIM VROLIJK (de vader van Wim Vrolijk, die contact heeft gelegd met de SOD) werd geboren aan het Zwarte Laantje op 26 juli 1910, als zoon van veehouder Hendrikus Vrolijk (1881 Ouder-Amstel - 1957 Duivendrecht) en Adriana C.M. van Engen (1881 Weesperkarspel - 1916 Amsterdam).

Moeder Adriana stierf in het kraambed toen Wim 6 jaar oud was en de baby overleed ook. Vader Hendrikus bleef achter met een stel kleine kinderen. Hendrikus hertrouwde met Alida vd Kroon. (Zie deel van de Kwartierstaat).



Alida van der Kroon was - toen zij trouwde op 31 januari 1918 in Diemen met weduwnaar Hendrikus Vrolijk - 44 jaar oud en zelf weduwe van Antonius Albertus Koppen.

Wim Vrolijk (geb. 1910) bezocht in Duivendrecht de toen nieuwe lagere school tegenover de Sint Urbanuskerk. Het verkrijgen van een vergunning om een bijzondere school te stichten in combinatie met het recht op subsidie, mogelijk gemaakt door de onderwijswet van 1889, stimuleerde pastoor Evers van de Sint Urbanusparochie te Duivendrecht om tot actie over te gaan. Op een buitengewone kerkvergadering, 30 juli 1912, werd besloten de collectes te verdubbelen om een Rooms - Katholieke bijzondere parochiale school te realiseren.



FOTO: De eerste steenlegging op 5 april 1913 was een bijzondere gebeurtenis. De kalkbak en de troffel waren met bloemen versierd en voor 1 gulden kon je ook een steen metselen om op die manier je steentje bij te dragen.



FOTO: Op de klassenfoto van de 4e klas van de Sint Joannesschool in Duivendrecht uit 1920 staat Wim Vrolijk op de tweede rij van boven: de jongen in het midden met het mooie witte kraagje.

De vader van Wim (Wilhelmus Vrolijk Ouder-Amstel 26-07-1910) is net als zijn vader Hendrikus veeboer en huwt Anna Josina Snoek (16-05-1911) uit Weesperkarspel.

Weesperkarspel was een zelfstandige gemeente. De plattelanders van de uitgestrekte polders rond Weesp waren van oudsher nauw bij dit stadje betrokken: ze gingen er naar de kerk, ze sleten er hun producten.



Toen na de Franse tijd Weesperkarspel een eigen gemeente werd, woonden er ongeveer duizend mensen, in ver van elkaar gelegen boerderijen.

Veehouderij en veenderij – dat was waarmee het overgrote deel van de mensen in Weesperkarspel hun brood verdiende. Een echte woonkern kende de gemeente niet, het grootste dorp was Geinbrug (het huidige Driemond).

Maar ook bij Ankeveen stonden enkele tientallen woningen. En verder zag je in het weidse Weesperkarspel hier een daar plukjes boerderijen. Alles draaide hier om veeteelt en zuivelbereiding.

Volgens een telling uit 1840 huisden de 1147 zielen van Weesperkarspel in 172 woningen. En dan te bedenken dat dit qua oppervlakte ooit een van de grootste gemeenten van ons land was. De Gooi- en Eemlander schreef in 1906 dat Weesperkarspel toen een omvang had van 4888 hectare.

Het echtpaar Vrolijk - Snoek krijgt veel kinderen, waar onder Wim.

Wim Vrolijk wordt in 1953 geboren en vernoemd naar zijn vader.

Op het geboortekaartje van Wim is het adres: Duivendrecht - Bijlmer A13



FOTO: geboortekaartje.

Wim ging tot zijn tiende jaar naar de Sint Joannesschool. In de eerste klas deed hij zijn Eerste Heilige Communie.



Op de FOTO de communicanten Wim Vrolijk voor aan en Wim Braam achter hem voor de Sint Urbanuskerk.

Van de lagere school in Duivendrecht herinnert Wim zich o.a. de leerkrachten meester Bekema, juffrouw Hermans en juffrouw Janssen. Noodgedwongen verhuisden het gezin Vrolijk naar Oosthuizen. Er waren van hoger hand andere plannen met hun grond.

Het besluit om in de Bijmerpolders, grondgebied van Weesperkarspel, reusachtige flatgebouwen neer te zetten, betekende het einde van Weesperkarspel. In 1966 werd de gemeente opgeheven. Amsterdam annexeerde een groot deel van het grondgebied en stampte er een compleet stadsdeel uit de grond. Een ander groot deel van het vroegere Weesperkarspel ging naar de gemeente Weesp.

Wim koestert zijn oude foto's en heeft goede herinneringen aan zijn eerst jonge jaren vlakbij het dorp Duivendrecht net als in Duivendrecht zelf. Maar..... hij vindt een halve eeuw later in het dorp nauwelijks meer iets terug van vroeger.

Iedereen van vroeger is vertrokken....Op de reünie in 2013 bij het 100- jarig bestaan van de Sint Joannesschool (in 1985 bij de start van het basisonderwijs werd de school A. Bekemaschool vernoemd naar het vroegere hoofd der school) trof Wim Vrolijk nog wel een oud-klasgenoot: Fons van Noorden bijvoorbeeld. Wim Eijk, de huidige kardinaal, zat ook bij Wim Vrolijk in de klas. Omdat Wim iemand kent die in de Berkenstraat is komen wonen, ging hij op zoek naar zijn oude dorp en kwam bij de Stichting Oud-Duivendrecht terecht met zijn verhaal.