



Maria Johanna Hendrica - Rie (t) Vesters - (geb. 1933)
woonde als peuter en kleuter
aan de even zijde van de Diemerlaan in Duivendrecht.

Hier op de foto in de zomer van 1935
in de tuin van het ouderlijk huis.
Op de achtergrond de Sint Urbanuskerk.
En de koeien in de wei.



BUURT — OUDERKERK A. D. AMSTEL.

De staande man is mijn Opa Feddema uit Ouderkerk, de vader van mijn moeder An Feddema.
Die heer op het balkon mijn oom: Mees Feddema
Op de achtergrond de Amstelkerk van Ouderkerk aan de Amstel.



In de zomermaanden trok mijn Opa Feddema met deze pilskar door de weilanden om de dorstige boeren, die daar op het land werkten, van bier te voorzien.



Het meisje rechts is mijn moeder An Feddema uit Ouderkerk.
Op de achtergrond de Sint Urbanuskerk van Ouderkerk aan de Amstel.

Mijn vader Henk Vesters kwam van de Duivendrechtsekade.



1935: Mijn ouders Henk en An Vesters –Feddema met visite in de voortuin van onze woning aan de Diemerlaan in Duivendrecht.



En hier zit ik als 1-jarige op de stoep van ons huis aan de Diemerlaan.



Na mijn eerste jaren op de Diemerlaan woonden wij vervolgens in het huis links op de foto.
Dat is de Rijksstraatweg lage nummers aan de even zijde, de huizen na café Brugzicht.
Rie trots op de fiets en het andere kind ' is er een van Tetteroo'.
In een van de andere huizen woonden de familie Vermeulen, Adriaan, Corrie en Alie.



Met mijn Pa Henk Vesters op Koninginnedag 31 augustus 1939 op de Rijksstraatweg in Duivendrecht.
De jongen links is Henk Zonneveld.



Deze schoolfoto van de christelijke school is gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Met juffrouw van Ee.
Links bovenste rij met die hele grote strik Rie(t) Vesters.
Precies aan de andere kant rechts, ook met zo'n grote strik, staat Grietje Kraan.



Van de Rijksstraatweg verhuisden ik met mijn ouders naar de Kloosterstraat nummer 32



Onze voortuin in de Kloosterstraat.

Riet Simon – Vesters woont nu in de Amsterdamse Watergraafsmeer