



Stichting Oud-Duivendrecht: Living History

Maandagmorgen 17 november 2014

A. Bekemaschool groep 5 Meester Martien

Presentatie: mevrouw Jo Blom, voorzitter SOD en gids

Lang geleden zakte een grote reus weg in een moeras in deze streek. Maar hij moest toch zo nodig en o, jee hij kon nergens zitten. Een goede fee, Drechtje genaamd, zat achter een boomstronk, begreep het probleem en wees de reus de weg naar Ouderkerk, waar een diepe kom was en toen kon wat hij doen wat hij zo nodig moest. Sindsdien bestaat de Ronde Hoep.

Doeve en Drekkie, een tweeling, hoorden dit verhaal 1000 jaar geleden van hun moeder.

Soms vonden die twee deze reuzenverhalen best griezelig.

Omdat ze in een klein hutje aan de Amstel woonden konden ze vaak lekker buiten spelen. Drekkie en Doeve geloofden hun eigen ogen niet toen ze opeens drakenschepen van de Vikingen de Amstel op zagen komen. Ze renden naar hun huisje om hun moeder te waarschuwen. Mama vertelde dat Karel de Grote al voor de plunderende en brandstichtende Noormannen gewaarschuwd had. Dat wist zij weer uit de verhalen van haar oma.....

Snel pakten de ouders van Doeve en Drekkie de broodnodige spulletjes bij elkaar en sloegen met hun kinderen snel op de vlucht. Ze moesten och arme, wel het levensgevaarlijke moeras in. Maar daar was gelukkig Drechtje om ze de juiste weg te wijzen. Een harde droge bijna rechte weg dwars door het onheilspellende moeras. Nu is die weg de Rijksstraatweg van Amsterdam naar Utrecht.

De lange haren van Drechtje weerspiegelden in het moeras en zo was deze goede fee altijd herkenbaar. Zij werd de beschermvrouwe van het verborgen dorp. Bij die bescherming van het steeds groter wordende dorp Duivendrecht kreeg Drechtje in het midden van de vorige eeuw assistentie van aartsengel Michael van het Clarissenklooster. En Drechtje en Michaël bestaan nog steeds en zullen altijd blijven waken!