



Spoorstraat heette het ooit omdat je vanaf de Rijksweg via het straatje in de verte de spoorlijn Amsterdam-Utrecht zag, maar alom bekend in Duivendrecht is de Korenbloemstraat met links de karakteristieke huisjes in de stijl van de Amsterdamse School. Ooit was er alleen de Rijksweg, Duivendrecht als lintbebouwing, tegenwoordig uniek te noemen vanwege het ensemble aan verschillende bouwstijlen uit eind 19<sup>e</sup> en eerste helft 20<sup>e</sup> eeuw.



Honderd jaar geleden kreeg dit lintdorp de eerste zijstraten te beginnen met de Kloosterstraat. Al snel volgden meerdere zijstraten zoals de Tamarindestraat. De Korenbloemstraat ontstond eigenlijk vanuit de boerderij die tot 1999 zichtbaar was vanuit het straatje als je richting Rijksweg keek. Zie de SOD archieffoto hierboven. Op die boerderij woonden leden uit de **familie De Vries en Van den Ancker**. Zij zagen de mogelijkheden om te investeren in een nieuwe uitleg van Duivendrecht. **Vanuit de boerderij gezien** kwamen er op hun initiatief links een paar blokjes huizen.



Het hoekpand werd nog beroemd, als De Spar, onderdeel van een kruideniersketen. Later kwam er een ijzerwinkel in, gevolgd door 'Doe Maar', wat met veel fantasie op een mini-Gamma leek. En nu is er een kamerverhuurbedrijf voor studenten en hier kort verblijvende werknemers.

De huisjes in de Amsterdamse Schoolstijl stammen blijkens de eerste steen uit 1926. De naam **Maria de Vries** is er in gebeiteld. Op 22 april van dat jaar.



Gelukkig wonen er mensen in de Korenbloemstraat die nog veel weten van vroeger. Op de hoek tegenover de Spar was een groentewinkel. De familie Zorge had niet alleen een winkel maar ook een ventwagen om de klanten verderop in het langgerekte dorp te bedienen. Zij weten nog hoe het in 1966 was - samen met burens - die er in 1972 kwamen wonen. Achttien jaar geleden werd dat rijtje vanaf de winkel en woonhuis tot de Azaleastraat gesloopt.

Gelukkig hebben de toenmalige bewoners actie ondernomen om het dorpse karakter van de huisjes in de nieuwbouw zoveel mogelijk te behouden. Aan de overkant dreigt nu een dergelijk gevaar van afbraak zonder inachtneming van de bijzondere bouwstijl die behouden móet blijven voor Oud-Duivendrecht. Op de hoek bij de Azaleastraat en het appartementengebouw De Azaleahof is al eens afgebroken. Daar is nu een grasveldje met wat speeltoestelletjes voor kinderen. Op oude foto's is te zien hoe er met name aan de achterkant een drassig stuk was met schuurtjes en bouwsels .

De charme van dat kleine stukje straat zit 'm ook in hoe men elkaar kende. Hierbij zijn wat **bewoners en hun verhalen** genoteerd. Wat betreft de namen is vooralsnog geen zekerheid of ze juist geschreven zijn. Behalve de genoemde familie Van den Ancker woonde er de oude Indische dame Van der Ploeg die 104 jaar werd. Tante Fietje heette ze en tot het einde liep ze vief de trap op naar haar bovenhuis.

Die huisjes aan de oneven kant kennen een beneden- en een bovenhuis. Ene Roos van den Ancker woonde er, getrouwd met Herman Leurs. Verderop woonde een mevrouw Barteling, een Duitse dame.

De familie Blokland vertrok later naar Brabant. Eentje van hun was getrouwd met een zus van Bon, de groenteman verderop aan de Rijksstraatweg vlakbij de boerderij Sophia's Hoeve, nu Wintershoven.

Een meneer Vermeulen liep altijd rond met een bril waarvan 1 glas afgeplakt was.

De familie Verheul had hun auto in de voortuin staan. Het hek was zo geconstrueerd dat het in z'n geheel opzij kon, de auto werd de stoep op gereden en stond in de lengte geparkeerd tegen het raam. Hek er weer voor en het trotse bezit was perfect geparkeerd.

Wil te Beek, die wegens zijn ambacht maar ook zijn lengte de "plinterschilder" genoemd werd woonde er.

En dan was er Flip die er met zijn zuster woonde. Hij hield nogal van een borreltje op z'n tijd en dat was niet zo handig want hij moest zijn krantenwijk lopen en bezorgde wel eens verkeerd. In hun huis hingen lijnen met permanent de was er aan, zodat het een kruip door sluip door was in die woning.

Opa Diepgrond liep van ouderdom zo krom dat iedereen zei dat hij kwartjes zocht op straat maar eigenlijk raapte hij zwerfvuil op en dat gooide hij keurig netjes .



*SOD: Rijksweg met het oude schoolgebouw tegenover de Kleine Kerk en de hoek van de Korenbloemstraat, even zijde. Op de hoek zijn vanaf de bouw in de jaren 20 altijd groentewinkels geweest en nu is daar: Jan Bloemen.*

Aan de even kant woonden von Seben en Landman en mevrouw Van Bruggen. Zij was dol op James Grievappels. In augustus is de eerste oogst maar dan zijn ze nog heel zuur en alleen geschikt voor appelmoes, die dan heel witachtig is. Siem Zorge, die de passie voor die appelsoort van mevrouw Van Bruggen kende, nam 2 appeltjes voor haar mee en legde die voor haar keukendeur. Steevast jubelde ze de volgende dag hoe heerlijk die appeltjes gesmaakt hadden.

Mevrouw De Butter had een politieagent in huis als kostganger, ene Eddy. Siem Zorge, de laatste groenteman op die hoek, had een keer te weinig tijd gehad om zijn gewichten te laten ijken. Hup, een boete van Eddy: 25 gulden. Siem zei toen: "Er komt een dag dat je mij dat terugbetaalt." En die dag kwam: op Eddy's trouwdag want toen wilde hij de door Siem schitterend opgeknapte A-Ford huren. . . .

Met dank aan **Els en Trudy** - die al pratend veel weten over de Korenbloemstraat - staan deze verhalen nu opgetekend.

## Rijklof Johannes van der Ploeg

lid van het verzet	
geboren op:	14-05-1924
geboren te:	Depok/Nederlands-Indië
beroep:	Vertegenwoordiger
adres:	Korenbloemstraat 7 Duivendrecht/Ouder-Amstel
overleden op:	8/14/1944
overleden te:	Vught/Nederland
overlijdensakte:	40-1947
familie:	echtgeno(o)t(e) - vader Abe van der Ploeg moeder Johanna Loen kind(eren) -



In het archief van de Stichting Oud-Duivendrecht trof de web redactie gegevens over een bijzondere bewoner op nummer 7 van de Korenbloemstraat: de jongeman **Rijklof J. van der Ploeg**. Rijklof zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Hij heeft zijn strijd voor een Vrij Nederland moeten bekopen met de dood. Op het oorlogsmonumentje op de hoek van de Begoniastraat – Waddenland staat zijn naam, samen met de andere helden uit ons dorp. Bij de jaarlijkse Stille Tocht op 4 mei trekt de stoet vanuit de Kleine Kerk door de Korenbloemstraat naar het monumentje voor de kranslegging, de voordrachten door de jeugd en de twee minuten stilte.



En.....

*Bij een rondleiding door Duivendrecht in 2018 valt de bezoekers ( leden van de regionale historische verenigingen) de charme van de Korenbloemstraat op én terecht. Nu de woningen in de strakke Amsterdamse Schoolstijl bedreigd worden met sloop en wederopbouw in een andere vorm, benadrukken de inwoners van Duivendrecht én erfgoedkenners uit de regio het behoud van het weinige oude dat er nog is. Geen extra verdieping, geen verrommeling in de originele architectuur, maar een modernisering en herbestemming met gebruik van de originele historische stijl en behoud van de oorspronkelijke uiterlijke verschijningsvorm.*