

Wim Smit (1924-1974) was een lange periode penningmeester van het bestuur van de christelijke school. Zijn echtgenote herinnert zich nog dat het Hoofd der School Meester den Ouden met zijn echtgenote op kraambezoek kwam aan de Bijlmerringkade bij de geboorte van hun eerste kind Ineke in april 1958. Toen maakte de jonge vader al deel uit van het bestuur van de vereniging tot instandhouding van christelijke onderwijs in Ouder-Amstel.

Mevrouw Jetty Smit - Deubel (1933) is de eerste zeven jaar van haar leven opgegroeid in de Albert Cuypstraat in de Amsterdamse Pijp boven een roggebroodbakkerij, vlakbij de vismarkt. De dochter van de eigenaar was haar vriendinnetje. En zij herinnert zich nog goed dat schoolkinderen een bezoek brachten aan de bakkerij om alles te leren over het broodbakken. Het schoonspuiten van de vismarkt was een dagelijks terugkerend ritueel.

Nu woont zij op een (historisch gezien) bijzondere locatie in Duivendrecht. Uit haar zitkamer en de zijkamer, waar de pc staat, kijkt zij precies uit op het oude schoolmeesterhuis naast De Kleine Kerk. Vanaf haar balkon aan de achterzijde kijkt zij op het oude gevangenisje (arrestantenhok) en de voormalige brandweerkazerne.

Aanvankelijk woonde het jonge gezin Smit in bij 'Opa' Albers, familie van Albers van boerderij Nooit Gedacht op de hoek van de Rijksstraatweg - Ouderkerkerlaan. Hij bewoonde een dubbelbovenhuis aan de Rijksstraatweg. In de achterkamer stond de box voor de kleine Ineke en de baby, Wilma, die in april 1960 geboren werd sliep bij haar ouders op de kamer.

Bij Opa Albers heeft Jetty een foto gezien van twee geüniformeerde brandweermannen voor de oude kazerne aan de Rijksstraatweg. Binnen stond een oude brandweervagen.

Jetty leerde Wim kennen via het bedrijf waar zij op kantoor werkte, een groothandel in klein - textiel. Wim kwam op kantoor als assistent-accountant de boeken controleren. Wim woonde in Duivendrecht bij zijn ouders. Die ouderlijke woning was gelegen op de plek waar nu het grote NS en metrostation gebouwd is. Het was een twee – onder – een- kap woning. In het andere deel woonde de familie Beekveld. De ouders van Wim Smit kwamen van de Veluwe.



Mevrouw Smit senior met haar kleindochter Ineke (geb.1958) bij de woning in Duivendrecht.



De achterkant van de woning van de grootouders van Ineke Smit (midden) . Op de kiek met twee van de kinderen van een Indonesische familie uit de buurt.

Deze woning bij het Zwarte Laantje lag vlak aan de oude spoorlijn. Als het tuinhek open ging stond je zo wat op de rails.'s Morgens bij het passeren van de eerste goederentrein schommelde je in je bed, ofwel je bed uit.

Mevrouw Smit sr. moest vanwege de sloop van haar woning naar een bejaardenhuis in Betondorp.

Opa Albers, die zo graag in zijn groentetuin achter de Hervormde Kerk aan het werk was, werd ziek en thuis aan de Rijksstraatweg 120 verpleegd. Hij was ruim in de tachtig en is ook nog opgenomen geweest in het bejaardenhuis Nieuw-Wittenburg aan de Dorpsstraat in Ouderkerk. Dat was geen succes. Een van zijn dochters nam hem in huis.

Na zijn dood kan de familie Smit: vader Wim (1924), moeder Jetty (1933) met Ineke (1958) en Wilma (1960) de gehele woning huren. Toen Wim en Jetty trouwden in 1957 was het extra lastig om een woninkje in Duivendrecht te bemachtigen, omdat Wim eigenlijk onder Weesperkarspel viel. Het jonge geluk aan de Bijlmerringkade was van korte duur omdat de burens te vaak en te diep in het glaasje keken en veel overlast veroorzaakten. Jetty vluchtte naar haar schoonmoeder en kon uiteindelijk met haar gezin intrekken bij Opa Albers. Het complexje woningen t.o. De Kleine Kerk is gebouwd op de fundering van de eerste stenen school in Duivendrecht: een openbare school, die in 1920 opgeheven werd.



Deze opname uit het archief van de Stichting Oud-Duivendrecht dateert uit 1900.

Sinds 1925 gebouw "Pax" van de R.K. Welstandsbond.

Gesloopt in 1930.

De kinderen Smit zijn in De Kleine Kerk gedoopt. Wilma door dominee Ietswaard, die hier tijdelijk was. Vader Wim zong in het kerkkoor en Jetty zong daar later ook mee. Niet dat zij zo'n goede zangstem had, maar het was zo gezellig.....

Jetty is ook gevraagd voor de kerkenraad door dominee Wispelweij. Nog steeds komt Jetty graag naar alle bijeenkomsten in De Kleine Kerk, ook de culturele activiteiten.

De dochters gingen als vanzelfsprekend naar de protestantse school.

Van het bestuurswerk van haar man voor de school herinnert zij zich dat schoolhoofd Den Ouden wel bij hen thuis kwam en dat haar man hem dan adviseerde bij de aanschaf van leermethodes.

“Als u nu geen nieuwe leermiddelen bestelt, dan bestaat de kans dat de schoolvereniging volgend jaar gekort wordt”. Het schoolhoofd volgde de raad van de penningmeester graag op.



Van links naar rechts:
Mevrouw Smit senior,
Mevrouw Jetty Smit,
De heer Jan Rip met
Ineke (geb.1958) op schoot,
Mevrouw Rip – Smit.
Staand de heer Smit senior.

Waarschijnlijk was vader Wim
op dit dagje- uit de fotograaf.



Zwager Jan Rip werkte in de slagerij van Gerrit Van Walbeek op de grens van Duivendrecht en Weesperkarspel. Hij maakte veel dia's van oude gebouwen en plekjes in Duivendrecht.

Zijn dia's zijn door Jetty Smit uitgezocht en de bijzondere opnames in Duivendrecht zijn via de familie Zorge terecht gekomen bij de gemeente Ouder-Amstel.



Koninginnedag: traditioneel
een optocht door het dorp.
De start bij de christelijke school



De Koninginnedagoptocht door het dorp over de Rijksstraatweg. Daar waar in 1968 de appartementen van het Waddenland opgeleverd zouden worden. De woningen achter het water (de Vaart van Beem) zijn van links naar rechts: De achterzijde Azaleastraat huisnummer 1-5, Azaleastraat huisnummer 2-8 en de achterkant van de Begoniastraat huisnummer 43-41.

Toen het terrein van het Waddenland bouwrijp was gemaakt lag er een plank over het water om bouwers toegang te geven. De zusjes Smit en nog drie andere kinderen uit het dorp liepen over die plank om het landje op te gaan. De opzichter schreeuwde ze toe dat dat niet mocht. De kinderen sloegen op de vlucht, maar Jan werd door de opzichter gepakt. De meisjes dachten dat hij meegenomen was en de politie werd ingeschakeld. Gelukkig bleek Jan veilig thuis te zijn.

De kinderen hebben een fijne tijd gehad op de school achter de kerk, nu bekend als d'Oude School, een activiteitscentrum voor ouderen. Moeder Jetty speelt er graag bridge. Meester Simons was de eerste donkere onderwijzer en als hij boos was gooide hij een krijtje naar je hoofd, zo vertelt mevrouw Jetty Smit. Voor dit verhaal heeft zij foto's bij elkaar gezocht. Zoals deze eerste schoolfoto van de jongste dochter Wilma (geb.1960).

