

Toespraak bij de opening van de kleuterschool in de Meidoornstraat (1964)  
door de bestuursvoorzitter van de christelijke school, de heer J.W. Toebees:

Meneer de burgemeester, pastoor Bollinger, ds. Wispelwey, ds. v. Boggelen,  
geachte dames en heren, beste jongens en meisjes.

Als voorzitter van het bestuur der christelijke scholen in Duivendrecht mag ik de  
burgemeester hartelijk danken voor de overdracht van de sleutel, die ons op symbolische  
wijze de toegang verschaft tot ons nieuwe kleuterlokaal.

Onze dank gaat uit naar burgemeester en wethouders, naar de burgerlijke autoriteiten voor de  
verlening van hun fiat aan dit nood- verenigingsgebouw voor Duivendrecht, dat, al is 't dan  
een "nood-gebouw" voor Duivendrecht veel, heel veel zelfs, betekent, in 't bijzonder voor de  
beide kleuterscholen, die er een prima onderdak vinden: voor de kleuters en hun juf een  
moderne, frisse, lichte ruimte waarin 't prettig toeven moet zijn.

Onze dank ook aan de ouders, de vaders en moeders die zo spontaan geholpen hebben om de  
inventaris over te brengen en 't lokaal in gereedheid te brengen voor de ontvangst van de  
kleuters en van U straks bij de bezichtiging. Ook hartelijk dank voor de vele bloemen.

Het doet mij een genoegen, dat er onder de vele belangstellenden ook oud- bestuursleden zijn  
van onze school, niet alleen de heren Klopper en v.d. Molen, die nog vrij kort geleden deel  
van het bestuur uitmaakten, maar ook de heer Mul, die reeds vele jaren geleden zijn beste  
krachten aan onze school gaf.

Afgelopen zondag zei ds. Wispelwey in de inleiding tot zijn preek o.a. dat je de kinderen voor  
het Sinterklaasfeest niet alles moet geven wat ze vragen, ik bedoel, dat Sinterklaas ze niet  
alles moet geven, waar ze om vragen!

Houden van wil ook weleens zeggen: ze iets ont-houden!

't Lijkt wel alsof de burgerlijke autoriteiten ook veel van Duivendrecht houden, want ons dorp  
wordt ook wel eens iets ont- houden!

Dit gebouw **hebben** we echter, al had 't 't symmetrisch kunnen zijn, d.w.z. 2 lokalen rechts  
**en** 2 lokalen links.

De heipalen voor ons tweede lokaal zitten echter al in de grond, dank zij goed overleg tussen  
ons bestuur en de directeur van gemeente-werken. Ons klasje zit nl. al vol : 40 kleuters mogen  
er in, 46 tot 48 kunnen we nu reeds plaatsen en in januari totaal 50, zodat we echt hopen dat 't  
niet alleen bij de palen blijft, maar de bouw ook bovengronds verwezenlijkt wordt.

Zelfs **die** autoriteiten, die erg veel houden van, zullen de kleuters zo'n mooie werk- en  
speelruimte niet willen ont- houden!

Ik wil nog de wens uitspreken, dat we met onze "huisbaas" de gemeente Ouder- Amstel  
prettig zullen samenwerken, zo ook met de R.K. kleuterschool en met de hervormde en  
gereformeerde kerk, waarvan vele ouders van onze kleuters lid zijn en...niet te vergeten  
met de ouders zelf. Moge het contact tussen onze kleuterschool en de lagere school ook goed  
blijven, ondanks het feit dat zij nu letterlijk wat verder van elkaar afstaan.

Voor alle ouders hoop ik, dat de kleuters met plezier naar hun nieuwe kleuterschool zullen  
gaan en straks met genoegen op hun kleutertijd in dit gebouw doorgebracht, zo tezamen onder  
één dak, terug zullen zien.

U allen bent in alle lokalen straks van harte welkom, of U nu voor deze of gene zijde  
gekomen bent. We hopen dat U niet vergeten zult de gastenboeken te tekenen.