

Sinterklaas zet medewerkers een pluim op de hoed:

Madrid 5 december 1984.

Sinterklaas, een bisschop met devotie
treedt heden hier binnen vol emotie
tot mijn verbazing heeft hij vernomen
nooit meer op deze twee scholen te kunnen komen,
in augustus van 't volgend jaar
veegt Deetman kleuters en de rest bij elkaar
twee scholen voegt men dan te saam
dit alles onder een nieuwe naam
de basisschool wordt dan geboren
bij Teleac kun je er alles over horen
schoolwerkplan en activering
brengen al wat verandering
nieuw ook; een medezeggenschapsraad
die het bestuur terzijde staat
Engels ook een vers idee
voor de leerkracht les via teevee
het hoofd heet voortaan directeur
één of twee?.....een heel gezeur
een W.P.O.-er.....ja of nee
wie weet, zit het nòg eens mee
in 't vakonderwijs fors gaan snoeien
overall wil men zich mee bemoeien
duo-baan en combinatie-klassen
budgettair-neutraal, op je tellen passen!
al vindt de Sint dit nu slecht of goed
't is de nieuwe wet:dus het moet
Sint kent beide teams héél goed
ze weten echt wel hoe het moet
vergaderingen graag beperken
dan meer tijd tot samenwerken
om te komen tot het nieuwe doel
verzetten ze graag een heleboel
Sint zet ze een pluim op de hoed
"Ga zo door;'t wordt vast goed"
één plus één wordt één
met zo'n team lukt dat meteen.
Komt Sint volgend jaar weerom
Wedden? Dan lachen we er om!

SINT.