

Ruurd, zoals Rudi eigenlijk heet, zat in Duivendrecht tot de vijfde klas op de Sint Joannesschool aan de Rijkstraatweg. De twee hoogste klassen, 5 en 6, van de lagere school volgde hij op een Sint Theodorusschool in de Roerstraat in Amsterdam. Daarna ging Ruurd naar het Sint Ignatiuscollege in de hoofdstad.

Van de periode in Duivendrecht herinnert hij zich klasgenoten als Bertus Vermeulen, Ans van Dijk, kinderen van families Mensen, Fakkeldij, Feddema, van Wees, van Roenburg en van Schaick en een zus van Dirk Buijs.

Wat Ruurd bewaard heeft is een prachtig schrift met zijn naam Rudi Bakker op de voorzijde.





Op 7 januari 1937 trouwde Juliana met Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Het zorgvuldig bewaarde schrift staat vol met de hand geschreven liederen:

*BRUIDSLIED TER ERE VAN H.H.H. PRINSES JULIANA EN Z.H.H. PRINS BERNHARD*

*JUBELLIED TER ERE VAN H.H.H. PRINSES JULIANA EN Z.H.H. PRINS BERNHARD*

*SKI-LIED*

*WILHELMUS*

*NEERLANDS VLAAGGENLIED*

*ROOD WIT BLAUW*

*TER ERE VAN HET BRUIDSPAAR*

*TER GELEGENHEID VAN HET VORSTELIJKE BRUILOFTSFEEST*

*MIJN VADERLAND*

*AAN U, KONING DER EEUWEN*

