

In de Tweede Wereldoorlog brandde de christelijke kleuterschool af.

's Avonds hadden de werksters de kachels weer aangemaakt om een kokos deurmat te drogen. Zij hadden de natte mat op een scherm rond de kachel gehangen. Toen de mat ging drogen viel die op de kachel en zo ontstond de brand.

Het gebouw was van hout, dus bleef er weinig van over.

Het was een ramp, want bouwmaterialen waren er niet in de oorlog.

De heer J. Ligtenberg, aannemer uit Ouderkerk, bood uitkomst. Hij had nog bouw materiaal en zo kwam er gelukkig een nieuwe kleuterschool. Zolang de school niet klaar was werden de kleuters in de consistoriekamer van de kerk ondergebracht.

(Later ontving de kleutergroep gastvrijheid in het Paxgebouw aan de Rijksstraatweg).



Na de brand moesten de kinderen hun eigen tafeltje en stoeltje mee naar school nemen.

Netty Pieneman is nog steeds in het bezit van het tafeltje en stoeltje dat zij na de brand op haar kleuterschool gebruikte. Het meubilair is gemaakt door een ver familielid, die een divanfabriek in Westzaan had. Het was de Fa. Verwer.