

GEHEIM VAN... *Duivendrecht*



Een van de prachtige panden aan de oudste straat van Duivendrecht, de Rijksstraatweg

TOT 1920 BESTOND DE
BEBOUWING VOORAL UIT
BOERDERIJEN.



Astrid zoekt mooie aardbeien uit bij groenteboer Mehrzad

DE VOGELTJES FLUITEN EN DE WIND RUIST DOOR DE BOMEN TERWIJL ASTRID EEKELSCHOT ONS DUIVENDRECHT LAAT ZIEN. TOT HONDERD JAAR GELEDEN WAS DIT VOORAL WEIDEGEBIED, NU WONEN ER BIJNA VIJFDUIZEND MENSEN. TOCH VOEL JE DE LANDELIJKE SFEER NOG IN HET VELE GROEN.



'Het is hier lekker rustig en de mensen zijn heel vriendelijk', vertelt Astrid enthousiast. Via het parkje vlakbij haar woning neemt ze ons eerst mee naar de Kloostersingel. 'Hier ga ik graag de eendjes voeren, samen met mijn dochters. In Duivendrecht wonen veel kinderen, dat is gezellig. Ook honden zie je veel.' Verderop passeren we zorgcentrum 't Reijgersbosch, waar Astrid regelmatig vrijwilligerswerk doet. 'Dan ga ik met ouderen op pad. Je kunt hier mooie wandelingen maken.'

Vernieuwing Dorpsplein

We lopen door naar het Dorpsplein, waar veel verandert. 'Er staat nu een nieuwe school', vertelt Astrid, 'die is heel mooi geworden. Verder gaan ze het Dorpshuis vernieuwen en worden het plein en de winkels opgeknapt.' Ook Mehrzad is hier blij mee. Hij is de eigenaar van Groente & Fruit Duivendrecht. 'Ik zit hier pas een paar weken. Het is leuk en spannend om een eigen winkel te hebben. De mensen zijn aardig en het nieuwe plein wordt veel gezelliger.'

Boerderijen

De Rijksstraatweg is de oudste straat van Duivendrecht. Als we die aflopen, richting station Duivendrecht, wijst Astrid boerderij Mijn Genoegen aan. 'Dat is de enige boerderij hier die nog echt zo gebruikt wordt. Mooi, hè?' Er staan enkele koeien en schapen rustig in de wei te grazen. Verderop zien we nog een paar monumentale gebouwen, allemaal onderdeel van een historische 'bordjesroute' door Duivendrecht.

DE 'BORDJESROUTE' LEIDT
JE LANGS DE HISTORISCHE
MONUMENTEN VAN
DUIVENDRECHT.

De Sint-Urbanuskerk is een van de twee kerken



Mehrzad in zijn nieuwe zaak Groente & Fruit



Standbeeld Drechtje



Mijn Genoegen, de enige nog overgebleven boerderij

'JE HEBT HIER DE TREIN,
DE METRO EN DE BUS. EN
DE SNELWEG IS VLAKBIJ'



Meneer Werkman woont er al sinds 1972



Duivendrecht heeft diverse bouwstijlen

Het oude Duivendrecht

Aan de overkant zit de heer Werkman in zijn tuin de krant te lezen. 'Ik woon hier al sinds 1972', vertelt hij. 'Hiertegenover had je vroeger nog fabriekjes, zoals een smederij en een bakkerij. Dit was toen de doorgaande weg naar Utrecht. Dat verkeer gaat nu buitenom. Ik heb de buurt zien groeien, maar ik heb nog steeds mooi uitzicht op de weilanden. In het water hierachter zwemmen de zwanen. Dit is het oude Duivendrecht.'

Goed bereikbaar

Het nieuwe Duivendrecht heeft anders ook zijn voordelen, vertelt Astrid. 'Mijn woning is lekker ruim en ik heb dubbel glas, waardoor ik lage stookkosten heb. Verder is de bereikbaarheid heel goed. Je hebt de trein, de metro, de bus en je zit hier vlakbij de snelweg, waar je trouwens nauwelijks iets van hoort. Wandel- en fietspaden zijn er ook genoeg. Als ik uitgebreid boodschappen wil doen, ga ik meestal naar Diemen of naar winkelcentrum Amsterdamse Poort, daar kun je gemakkelijk komen via de fietspaden.'

Tevreden mens

We lopen terug naar de woning van Astrid. Ze is een tevreden mens. 'Als klein meisje kwam ik hier al op bezoek bij mijn tante. Toen ik zeven jaar geleden deze woning kon krijgen, was de beslissing snel genomen. Ik heb eerder ook in de binnenstad van Amsterdam gewoond, maar daar hoef ik niet meer naar terug, veel te druk. Geef mij maar Duivendrecht.'

TIP van Astrid: 'Bij Eetcafé Lotgenoten kun je gezellig en lekker eten en het is niet duur.'



Eetcafé Lotgenoten: lekker eten voor een goede prijs

