

Boeken lenen voor kinderen een dubbeltje, voor volwassenen 15 cent

Diny Berger (1924) Kloosterstraat 2:

Toen wij hier in Duivendrecht kwamen wonen in 1946 was ik 22 jaar oud.

Ik heb niet in Duivendrecht op de school gezeten, maar ben nauw betrokken geweest bij de r. k. bibliotheek, het inkopen van de boeken en de uitleen.

Hoe de bibliotheek in de jaren twintig begon vertelt mevrouw Tet Hogen - Bakker (1917):

Tetje Bakker woonde in een huis met de naam "Huize Johanna", voorbij slager van Walbeek aan de Rijksstraatweg. Het stuk dat gesloopt is voor de ontwikkeling van de Bijlmer en de aanleg van de metrolijnen. Tetje trouwde klokkenmaker Hogen. En nu woont mevrouw Hogen - Bakker in de Berkenstraat 16. Zij is geboren in 1917 en ging als meisje naar de Sint Joannesschool, die in 1913 gebouwd is tezamen met een klooster voor de nonnen die daar les gaven. De bibliotheek is opgezet door de parochie van de Sint Urbanus, initiatiefnemer de vader van Frans Boers en de heer vd Meer. Na het vertrek van de familie Boers van hier nam mijn broer Yke Bakker de leiding van de bieb over.

Hieronder een klassenfoto 1919/1920 waarop Yke Bakker (later kreeg hij de leiding over de bibliotheek), Gientje Boers (haar vader Frans Boers zette de r. k. bibliotheek op) en Lientje Schelling (zij was medewerkster van de bibliotheek tijdens de bezettingsjaren).



De leerlingen van de Sint Joannesschool 1919/1920 van links naar rechts

Eerste rij: ? Houweling, ? Ettema, Annie Mesman, Dirk Mesman, Dirk Vermeulen, Gien Boers, Cor van Wijk, ? Houweling

Tweede rij: onbekend, Piet Mourits, To van Dijk, Jopie Redegeld, Lien Schelling, Ceciel van Schaik met witte strik, ? Bon met donkere strik, ? Vrolijk, Lenie van Schaik. De andere kinderen onbekend.

Derde rij: Annie van Beusekom, kees Buis, Jacob Duin, onbekend, Catrien van Schaik

Vierde rij: de juffrouw, onbekend, Yke Bakker, Wim Duin, Hannie Blom, Bertus Blom, Kobus Vermeulen, de juffrouw

De boekenkast stond in de kleuterklas van de Sint Joannesschool. En op zondag na de mis konden kinderen en volwassenen boeken lenen. Het lezen werd op die manier gestimuleerd. In de bezettingsjaren 1940-1945 hielp ik zelf mee in de bibliotheek, net als mijn broer Ruurd Bakker en Lien Schelling. Ik heb nog wel een catalogus uit die tijd.





Supplement bij de eerste gedrukte catalogus van de R. K. Leesbibliotheek, geschonken aan de St. Oud-Duivendrecht door mevrouw Tet Hogen - Bakker. De gehele catalogus kan bij de stichting geleend worden.

“Zo’n catalogus heb ik later nog eens getypt” vermeldt Diny Berger, “echt typen had ik nooit geleerd, maar die catalogus kwam er! Mijn moeder overleed in 1960 en na haar overlijden vroeg pastoor Bollinger mij of ik er iets voor voelde om als vrijwilliger in de bibliotheek te komen werken.

De bibliotheek was op zondagen na de Hoogmis geopend. Ik zie de kleuterklas van zuster Adriani nog voor mij met de boekenkast met schuifdeuren. Ik had hulp van mijn zus To Berger, Corrie Bon, Marianne van Wijk en Ria van Noorden. Toen ik begon trof ik veel oude boeken aan, die echt toe waren aan nieuw kaftpapier. De kinderen betaalden in onze tijd 10 cent voor het lenen van een boek en de volwassenen 15 cent.

Van de kleuterklas verhuisde de bibliotheek later naar het aangrenzende klooster, pal tegenover de kerk. Daar was het soms zo koud dat wij een kacheltje moesten gebruiken om een beetje warm te blijven.”

Zus To Steur - Berger (1922) vult aan: “In het klooster zaten wij eerst in een voorkamer en later in een ‘koude’ ruimte aan de tuinkant. Henk en Greet Wevers waren conciërge van het klooster”. Mevrouw Steur - Berger woonde met haar gezin aan de Rijksstraatweg 6.

Alle kinderen gingen naar de Sint Joannesschool: Marianne (1949), Marieke (1951), Nic (1955), Wim (1952). Wim was medeorganisator van de B - feestweek in 1985.

Marianne Steur (1949) zat schooljaar 1960/1961 bij de zojuist benoemde heer Bekema in de zesde klas. Deze klas met o.a. ook Kees Bieshaar en Chris van Roemburg hebben in

september 2010 een reünie gehad en daarvoor was mijnheer Bekema, nu woonachtig in Dronten, naar Duivendrecht gekomen.

Marianne heeft net als haar moeder To Berger en haar tante Diny Berger geassisteerd in de zondagse bibliotheek: “Tante Diny kocht de nieuwe boeken in wij hielpen met het kaften en het nummeren van de boeken. Een precies werk omdat boeken er verzorgd uit moesten zien. Het voordeel van het helpen bij het kaften was dat wij, als beloning, zelf als eerste de nieuwe boeken mochten lezen, zoals de nieuwste *Arendsoog* van Nowee.”

Uit die tijd heb ik geleerd dat je zuinig moet zijn op boeken. Met schone handen aanpakken en nooit een boek aan de eettafel.

Het petekind van Marianne Steur, de dochter van haar broer Nic (1955) uit de Burg. van Damstraat, is Mariska Steur. Zij is de fulltime leerkracht van groep 6 van de huidige basisschool voor RK Onderwijs de A.Bekemaschool aan de Zonnehof 7-8. De leerlingen van nu maken gebruik van de openbare bibliotheek in het Dorpshuis aan het Dorpsplein.



Diny Berger is na het verdwijnen van de rk schoolbibliotheek nog een periode betrokken gebleven bij het bibliotheek - wezen.

In het Dorpshuis assisteerde zij als vrijwilligster bij de uitleen van de afdeling Duivendrecht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

In 1992 wordt zij daarvoor hartelijk bedankt!