

Bertus, geboren in Duivendrecht in 1927, kan zich niet herinneren dat hij ooit een kleuterklas bezocht heeft.

Zijn allereerste herinneringen heeft hij aan juffrouw Jansen van de 1^e en 2^e klas.

De lagere school waar hij in Duivendrecht naar toe ging was een gemengde katholieke school. Jongens en meisjes zaten in een klas bij elkaar. De klassen waren ook allemaal gecombineerd.

In zijn tijd - de jaren dertig van de vorige eeuw - waren er naast de nonnen ook leken onderwijzeressen. Juffrouw Hermans leidden de 3^e en de 4^e klas. En in de hoogste klassen zwaaide Zuster Clara de scepter. Zij was ook jarenlang het hoofd der school.

Voor Bertus was het even lopen van het begin van de Rijksstraatweg nummer 12 naar het eind van de weg waar het schoolgebouw stond op nummer 233. Voor de kinderen uit de omgeving, die nog op klompen naar school kwamen, duurde het vaak veel langer om op school te komen. In een lokaal zaten minstens 2 maal 20 leerlingen.

De ouders van Bertus hadden 12 kinderen. Bertus had er nog twee onder zich. De kinderen Vermeulen bezochten bijna allemaal de Sint Joannesschool.

Vader was na bij een boer gewerkt te hebben werkzaam in de wegenbouw.



Als je verder wilde, een beroepsopleiding wilde volgen dan gingen de jongens in die tijd naar de katholieke Ambachtsschool Don Bosco aan de Polderweg in Amsterdam oost. Zo ook Bertus Vermeulen. Hij werd loodgieter.

De Ambachtsschool aan de Polderweg.

Bertus en zijn vrouw wonen aan de Begoniastraat en vanuit hun raam kijken zij op het Zonnehofplantsoen waar de Sint Joannesschool school, in verband met de afbraak van het oude gebouw ten behoeve van de uitbreiding van Duivendrecht in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, gevestigd werd. Dochters Ria en Yvonne gingen net als hun vader naar de rk. lagere school in Duivendrecht.