

Ons bijzondere huisnummer aan de Bijlmerringkade is later veranderd. De Bijlmerringkade hoorde tot Weesperkarspel.

Alie en ik, de tweeling, waren de oudste van 10 kinderen.

2 kinderen uit ons gezin zijn op jonge leeftijd door afschuwelijke ongelukken om het leven gekomen. Het verdriet van je ouders daarover is iets dat je levenslang bij blijft.

Wij gingen in Duivendrecht naar de Sint Joannesschool. Ik was helemaal weg van de mooie nagels van juffrouw Jansen en wilde mede daarom ook onderwijzeres worden.

In klas 1 en klas 2 had je dezelfde juf.

Aan het eind van de eerste klas kreeg je nog geen rapport. Juffrouw Jansen vertelde mondeling of je over was gegaan of niet. Tegen mij zei zij: 'Aan jou hoef ik het niet te vertellen, jij weet het wel'. Toch bleef ik de hele vakantie onrustig of ik wel echt over was gegaan. Na 2 jaren juf Herman kwam ik onder hoede van zuster Suitbertus.

Na de lagere school bezocht ik de MULO bij de nonnen in de Rustenburgerstraat in Amsterdam. Wij hadden onderwijs in heel veel vakken: Nederlands, Frans, Engels, Duits, algebra, meetkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie natuurkunde of fysica, bedrijfsrekenen, boekhouden en gymnastiek. Godsdienstleer en bijbelse geschiedenis stonden ook op het programma net als tekenen en handwerken. Vakkenpakket? Hoezo?

Al die kennis vormde de basis voor 4 jaar kweekschool (1946-1950) aan de Lauriergracht.

Ik wilde liever naar het gymnasium, maar de boeken daarvoor waren te kostbaar voor ons. Dus werd het slechts kweekschool: de universiteit van de armen.

Op de vrijdag en de zaterdag volgde ik de hoofdaktecursus, waar je toen nog staatsexamen voor moest doen in Haarlem.

Aan mijn eerste leerlingen van klas 1 van de Maria Gorettischool in Ouderkerk aan de Amstel gaf ik les in een ruimte van het Gezellenhuis, een katholiek verenigingsgebouw.

<http://www.monumentenouderamstel.nl/gezellenhuis>

Een van mijn collega's was Mieke van Harteveld. De meisjes gingen naar de Maria Gorettischool en de jongens naar de H. Hartschool. Dat was in tegenstelling tot de Sint Joannesschool in Duivendrecht gescheiden onderwijs. Mieke trouwde met de onderwijzer Van Dijk en ik met André Bekema, ook onderwijzer aan de H.Hartschool.

André werd in 1960 benoemd aan de Sint Joannesschool en wij woonden met ons gezin in de Kloosterstraat 18 in Duivendrecht, later verhuisden wij naar een Ouderkerk, Sluisvaart.

Al onze kinderen André (1956), Marjo (1957), Leo (1961) en Annemarie (1962) gingen naar de Joannesschool. De twee jongste kinderen hebben zowel les gehad in het oude gebouw aan de Rijksstraatweg als in het nieuwe gebouw aan het Zonnehofplantsoen.

In de Kloosterstraat was het 's morgens een ware uittocht van allemaal kinderen die naar school gingen.

Omdat het heel lastig was om invalsters te krijgen viel ik wel in op school. Soms zelf met een dikke buik. Juffrouw Jansen had last van hoge bloed, bleef doorwerken, kwam met een taxi naar school tot het echt niet meer ging. En toen heb ik zes weken voor haar waargenomen.

Wij wonen nu in al jaren in Dronten en hebben nog veel goede contacten in Ouder-Amstel.