

Ans Bakker werd in 1931 geboren in Hilversum en volgde de christelijke kweekschool in Utrecht. En daar is zij trots op.

Die school stond onder leiding van L.W.G. Scholten. Vanaf 1922 was hij werkzaam als leraar voor vakken als wiskunde, opvoedkunde en geschiedenis aan de Christelijke Kweekschool Rehoboth op gereformeerde grondslag te Utrecht, waarvan hij van 1941 tot 1956 als directeur fungeerde. Na de oorlog werd hij hoogleraar parlementaire geschiedenis in Leiden en later in het staatsrecht aan de VU. Scholten werd geroemd als een voortreffelijk docent en een goede spreker, eigenschappen waarvan hij na 1946 ook regelmatig blijk gaf via zijn radiopraatjes voor het NCRV-programma: 'In de vaart der volkeren'. Van 1954 tot 1968 was hij lid en voorzitter van de Radioraad.

In 1954 solliciteerde Ans naar een baan op de Christelijke School in Duivendrecht. Het werd haar eerste baan en precies 4 jaar en drie maanden bleef zij als leerkracht verbonden aan die school. Zij gaf het eerste jaar leiding aan de tweede klas. De heer den Ouden was het hoofd der school, Wim Scherpenzeel volgde Bouke Folkertsma op, en Leny Riemer en Ria Hildering (kleuterleidster) waren tussen 1954 en 1958 haar vrouwelijke collega's op de 'viermansschool'.

De heer Arie van den Beukel maakte in die tijd deel uit van het christelijke schoolbestuur en door de week - van maandag t/m vrijdag - woonde Ans in, bij zijn gezin in de Kloosterstraat. In het weekeinde ging ze naar huis in Hilversum. Later kreeg zij haar eerste eigen kamer in Duivendrecht-Zuid in een huis aan de Rijksstraatweg tegenover de boerderij van Kolk: Mijn Genoegen, Rijksstraatweg 186.



In het dorp leerde zij haar toekomstige echtgenoot Eep Windgassen kennen, die vlak tegenover de school woonde aan de Rijksstraatweg toen: nummer 47 D.

Omdat er in Duivendrecht geen woning was voor het jonge paar Windgassen - Bakker verhuisden Ans en Eep naar Amstelveen. Aanvankelijk hadden zij een halve woning.

Mevrouw Windgassen is wel betrokken en actief geweest in het onderwijs, maar niet meer in een voltijdbaan. Toen de jongste van de vier kinderen naar school ging nam zij weer taken op zich, voornamelijk als invalster in Amstelveen en ook wel in Ouderkerk aan de Amstel. Op de Amstelschool in Ouderkerk was mevrouw Windgassen een dag in de week taakverlichtster voor het schoolhoofd, de heer Bolt.

De kinderen van het echtpaar gingen in Amstelveen op school en daar was Ans Windgassen invalster op de Ichtusschool.

Ans legt daarover uit aan de redactie: *Ichthus is het Griekse woord voor VIS. De letters vormen tevens de beginletters van de volgende woorden: I (Iesous) Ch (Christus) Th (Theos) U (Uio) S (Soter). Dit betekent in het Nederlands: Jezus Christus Zoon van God, Verlosser. De vis was een herkenningsteken voor de eerste Christenen. Zij schilderden de vis op muren of tekenden het in het zand. Zo maakten zij duidelijk dat zij volgelingen waren van Jezus.*

Als onderwijzeres had juffrouw Bakker een jongetje Windgassen in de klas. Hij vond zijn juf nogal streng. Datzelfde jongetje werd naderhand geplaagd toen zijn juf zich verloofde en later trouwde met zijn oom Eep Windgassen. Hij werd daardoor een neefje van de juf.

Het echtpaar Windgassen - Bakker was in 1992 in Duivendrecht te gast op de reünie bij het 75 jarig bestaan van de vereniging voor protestants christelijk onderwijs in Duivendrecht.

Het boekje met verhalen, impressies en anekdotes over die periode van 75 jaar - dat in 1992 uitgeven is door het bestuur van de school - bewaren zij als een dierbare herinnering aan een reeds lang vervlogen schooltijd én aan de eerste baan in het onderwijs.



Juffrouw Ans Bakker, onderwijzeres aan de Christelijke School te Duivendrecht 1954 - 1958
Op het schoolplein te midden van haar leerlingen.