

In de periode maart tot juni 1988 verdwenen de school,
het klooster en het Sint Willibrordusgebouw.



Bakkerij "de Duif", annex Wolffenbutterl, werd als eerste gesloopt.



Sint Joannesschool met klooster "Soli Deo Gloria".
Uiterst links de "verstopboom" voor lokaal 4.



Het huis van de familie Ettema / de Gijsel (later Werkman), St. Willibrordusgebouw en nog een klein stukje van de woning van familie Kooijman. Op de achtergrond boven het huis van Ettema is het torentje, dat op de kapel van het Klooster / Zusterhuis stond, te zien.



De winkel en bakkerij "de Duif" van de familie Wolffenbuttel zijn met de grond gelijk gemaakt.. Rechts de school (lokaal 4+5) en links het huisje van mevrouw Hil Burghout en in het wit, het huisje waar voorheen de familie Wesseling woonde. Nu woont in het linkerhuis de familie Griffioen, het allerlaatste huis van de huidige Rijksstraatweg (227-225), aan de oneven zijde.



Sloop van het schoolgebouw: lokaal 1 (boven) en 6 (beneden).



Sloop van het schoolgebouw: (lokaal 2 boven + toiletgang) en lokaal 3 (beneden)
Op de achtergrond is ook de sloop van het St. Willibrordusgebouw al gestart.



De school is nagenoeg gesloopt. Wat nog staat is het klooster / zusterhuis met achter "de bogen" de ruimtes waar 's zondags na de kerk de bibliotheek van de dames Berger e.a. was. Door de week was de Mater Amabilisschool, een soort avondhuishoudschool voor meisjes, in het gebouw "gehuisvest". En op de dag ook de schooltandarts.



Straatbeeld van sloop van de school. De lokalen 4 (beneden) en 5 (boven) en het verbindingsstuk tussen school en klooster: de cellenzolder. Voorheen de slaapzaal voor de nonnen boven en later een ruimte voor de Jeugdraad. De kleuterklas van zuster Adriana en later handarbeidlokaal (beneden).



Er staat letterlijk nog één muur van de school, lokaal 4!



Overzichtsfoto van de sloop vanaf de weilanden achter de speelplaats.
Ook van het klooster staat nog maar een klein deel.



Alles gesloopt en gladgestreken met zand!
Alleen het pand van Ettema staat nog tussen al dit geweld tot.....
het na onteigening uiteindelijk ook gesloopt werd.

Let goed op: De nummering die ik aan de diverse lokalen gegeven heb,
dateert uit "mijn tijd" (1959-1968),
maar kan voor vroegere of latere generaties leerlingen wel heel anders geweest zijn.

Nadat het gebouw geen dienst meer deed als school, heeft Herman van Haaften daar nog enige tijd in gezeten met een groothandel in horloges. Hoe lang precies weet ik niet meer. Wel dat hij op enig moment met zijn binnenhuisarchitectuur verhuisd is naar het Sint Willibrordusgebouw, ons woonadres, toen dit niet meer als vakbondsgebouw en voor evenementen en dergelijke gebruikt werd. Dat laatste is omstreeks 1980 geweest. Maar heel vaag kan ik mij herinneren dat er ook nog een of ander fabriekje / inpakbedrijf in de school gehuisvest is geweest. Voor of na de horlogehandel van Herman van Haaften (?). Daarnaast werd het zusterhuis / klooster nog heel lang gebruikt voor het jeugdwerk en de soos. De metro reed al door Duivendrecht terwijl de school en de gebouwen links en rechts daarvan er nog stonden. De metro ging bijna letterlijk onder mijn slaapkamer en dat van andere buurtgenoten (van Roemburg / Spronk / Braam) door. Ik werd altijd van de eerste metro wakker om kwart over zes 's morgens. Mijn ouders Cees en Truus Andriessen - Tetteroo hebben als laatste in die buurt gewoond tot zij in 1983 / 1984 naar de Azaleahof verhuisden. Het Willibrordusgebouw is ook pas een aantal jaren na hun vertrek gesloopt.