

VERDER BOEREN door Jos Vrolijk

Joop Vrolijk was jarenlang veeboer aan de Rijkstraatweg 52 te Duivendrecht maar moest midden jaren zestig wegens de stadsuitbreidingen en wegeaanleg zijn bedrijf verlaten.

Omdat Joop wel heel graag nog vee aan wilde blijven houden besloot hij een afspraak te maken met zijn overbuurman Tijsterman om bij hem in de veeschuren in ieder geval nog een aantal koeien te stallen.

In de Venserpolder (ten oosten van Duivendrecht) was nog niet al het grasland verdwenen voor de nieuwbouw en konden zijn koeien nog blijven grazen. Deze koeien hoefden niet meer elke dag gemolken te worden maar bleven 'droog' in het land lopen om daar na een voedzame periode tussen vers gras 'vleziger' voor de slacht te zijn. Aan het begin van de winter als ze niet meer op het land konden blijven, werd het vee dan ook verkocht en begon in het volgend voorjaar een nieuwe ronde met nieuwe koeien.

Op deze manier heeft Joop Vrolijk nog een aantal jaren zijn geliefde werk met vee kunnen doorzetten. Toen enige jaren later de nieuwbouw wijk 'Diemen Zuid' in de Venserpolder ontwikkeld werd, was die periode echter ook voorbij.



Boer Joop Vrolijk op een weiland voor of achter het spoor in Duivendrecht ca. 1951



Zomer 1960 Leonie, Jos en Margot Vrolijk en vader Joop Vrolijk



Jos Vrolijk met geit op erf van de boerderij Tijsterman ca. 1969

Rechts het gebouw van de Kleine Kerk