



Na hun huwelijke kwamen vader en moeder uit Friesland naar Amsterdam en samen dienden zij op een woonark bij 't Kalfje tussen Ouderkerk en Amsterdam, bij een dokter. Vader was de huisknecht en moeder deed de huishouding. Vader Marten van der Kooij was in 1903 geboren in Hindeloopen en moeder Trijntje in 1910 in Workum. Het was crisistijd en met steun konden in 1933 de zaak aan het begin van de Korenbloemstraat beginnen.

Op de foto boven: Voor de Tweede Wereldoorlog Vader en moeder van der Kooij met hond en de buurkinderen en hun voertuig, een Janson. Jan was nog niet geboren.

Rechts is de Kleine Kerk van de Hervormde gemeente te zien, nog zonder de klok.



De Rijksstraatweg met de kruidenier en de groenteman op de beide hoeken van de Korenbloemstraat. Wij woonden achter de winkel en gingen door de winkel naar binnen. Latere winkeliers hebben het woongedeelte bij de winkelruimte getrokken.

Direct naast ons woonde de familie Wijnveen en boven ons Bram en Rie de Groot.



V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan.
Voor de ventwagen in 1951.

De kruidenier aan de overkant was De Spar (Verkaik) en onze eigen groentenzaak droeg de naam: De Concurrent. Voor mijn vader de zaak overnam was het loodgietersbedrijf van Olthof daar gevestigd. Verderop in het dorp, langs het spoor, dreef ook Buijs een zaak in aardappelen, groenten en fruit. Net als Bon bij de R.K. Kerk. Voor de vitamines kon men dus op drie plaatsen terecht. Vader ventte drie dagen in de week. Voor de oorlog liep zijn ventwijk tot in de Bijlmer. Bon ventte in Amsterdam oost.

Na de sanering ventte mijn Pa van de Korenbloemstraat tot de Duivendrechtsebrug. Moeder stond in de zaak en Tante Geert Sluimers, die in de Korenbloemstraat woonde, werkte een dag in de week bij ons in de huishouding.

Tegen de winter haalde vader zelf in de Haarlemmermeer de Meerlanders op, een in die tijd populaire aardappelsort.

In 1960 stopte vader en moeder met de zaak. Moeder had last van reuma. Vader ging aan het werk bij de behangselfabriek Rath & Doodeheefver aan de Duivendrechtsekade. Wij verhuisden naar de Rustenburgerstraat in Amsterdam. Bets en Piet Helder zetten de groentenzaak voort. Siem en Els Zorge dreven de laatste groentenzaak van Duivendrecht in dit pand van 5 december 1966 tot 1 mei 1999.

Nu is daar een mooie bloemenzaak gevestigd. <http://www.businessbloemistjan.nl/>

Els Zorge vertelt dat van der Kooij een groot deel van Duivendrecht in de oorlog in leven gehouden heeft. "Als hij een grote rode kool bemachtigd had werd die wel in 25 stukken verdeeld en ieder in de buurt kreeg een deel"



Deze open ventwagen was een Goliath



Moeder en Vader voor de zaak



In mei 1955 vierden wij in het dorp de 10-jarige bevrijding met versierde fietsen. Met mijn suikerbiet (dit was het voedsel in de Hongerwinter) won ik de eerste prijs. Op deze foto sta ik met mijn fiets voor de zaak in de Korenbloemstraat.



Jan van der Kooij herinnert zich de volgende families uit de Kornbloemstraat in de periode dat hij er opgroeide (1943 – 1960). De familie Wijnveen (1), de familie van Cees de Rooij (2). Tante Geert Sluimers (3), de familie Verbruggen (4), bij 5 lag een steeg en de familie Landman ging daar opzij de woning in. Bij 6 woonden Frits en Martin von Seben. “Moe von Seben kon heel hard rennen als ze bij kattenkwaad achter je aan zat”. De woning van de familie Wijnveen en de groentenzaak van der Kooij liggen rechts naast nummer 7 (niet zichtbaar).

In de Azaleastraat speelde Jan met Frans en Leo van Vliet.

Het gezin van der Kooij behoorde tot de Hervormde Gemeente en op het christelijke jongensclubje ging Jan figuurzagen en tafeltennissen o.a. met Fons Wisse.

Omdat zij beide motorfanaten waren trok Jan veel op met Jan Broodbakker. Hun oude crossfietsen werden gestald bij Mattijsen, van oorsprong verhuizers. Vader van der Kooij stalde de wagen ook in een schuur bij Mattijsen. In een garagebox achter de rode flats aan de Rijksstraatweg huurde van der Kooij een garagebox, o.a. voor de opslag van goudrenetten

Jan heeft de zaak van zijn ouders niet overgenomen. Hij heeft in het grondverzet gewerkt en in het industriegebied de terreinen van de Makro, Maple Leaf en Leonard Lang opgehoogd.

Toen de muur van de Kleine Kerk achterover gezakt was heeft hij samen met Jan Broodbakker met behulp van een grondverzetmachine de muur weer rechtgetrokken.

Door de Cubacrisis werd Jan in 1962 vervroegd opgeroepen voor de militaire dienst.

Jan bezocht de christelijke school en heeft nog foto's uit die tijd.



Oud-Valkeveen 1948 op schoolreis met de hulp van moeders.
 Jan van der Kooij 2. tante Greet Sluimers, een dag per week hulp in de huishouding bij familie van der Kooij 3. mevrouw van Dijk uit de Meidoornstraat



1. Juffrouw van Ee 2. Jan van der Kooij 3. Cees de Rooij 4. Jan van der Linden 5. Jan van Vliet uit de Azaleastraat. Veel meisjes hebben hun pop in de armen.



1. Jan van der Kooij 2. Cees de Rooij 3. Jan Visser van de boerderij 4. Juffrouw van Ee 5. Peter van Beest (woonde in de kleine huisjes bij Brugzicht en zijn moeder repareerde nylonkousen) 6. Juffrouw Pronk 7. Jaap Meering van Béja Tours (vernoemd naar *Bep* en *Jaap* Meering) 8. hoofdonderwijzer den Ouden 9. Meester Folkertsma.



Meerdaagse schoolreis Ellecom 1955

1. Jan van der Kooij 2. Jongen van Staal, van een boerderij uit de Bijlmer 3. hoofdonderwijzer den Ouden 4. juffrouw Pronk 5. Onderwijzer, naam onbekend