



Tamarindestraat Duivendrecht, oneven nummers. De hele overkant was in 1976 al gesloopt voor aanleg van de Van der Madeweg



De

Tamarindestraat is een zijstraat van de Rijksstraatweg en iets verderop richting brug lag boerderij Nooitgedagt op nummer 133 (Ook genoemd: boerderij weduwe de Vries, later boerderij van den Ancker). Het linkerdeel werd in 1985 gesloopt.



Deze fotoreportage is vlak voor en tijdens de sloop van het laatste deel van deze boerderij gemaakt door Joop de Kruij in 2002





Het trieste einde van **Nooitgedagt (2)** aan de Rijksstraatweg 133, tegenover de Korenbloemstraat, dat werd bewoond door boer De Vries (1929: weduwe de Vries) en later Van den Ancker. Tot 1985 woonde links de familie Tijsterman. Rechts woonde de familie de Groot.
Nooit Gedacht (1) Ookwel *Nooijt Gedagt*, was een boerderij midden in de Groot Duivendrechtse Polder, annex 36 morgen land, destijds bewoond door Dirk Borst. Op 5 juli 1792 door eigenaar Hendrik Wijschbach en zijn vrouw Aletta Schouten geschonken aan de R.K. kerk.

Hieronder gegevens van Historische Boerderijen aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht, die al eerder afgebroken zijn.



Goed Genoegen Rijksstraatweg 125 werd bewoond door de familie Vrolijk (laatste Bertus Vrolijk). Afgebroken in 1967.

Foto: 1960



Landzigt Rijkstraatweg 167 werd bewoond door Jacob Beukeboom. Afgebroken eind jaren 60

Foto 1969



Middelweg Rijksstraatweg 145. Tussen waar nu fietspad De Slinger ligt en Van de Madeweg.

Boerderij van veehouder Van Vliet. Afgebroken 1968



Oude Jan Vrolijk Rijksstraatweg 1. Noordzijde van de Berkenlaan. Tot 1935 bewoond door Jan Vrolijk, daarna door zijn broer Johan Vrolijk. Afgebroken 1968



Strandvliet. Gebouwd in 1750. Rijksstraatweg 110. Werd bewoond door familie Van der Vaart, laatstelijk door Gerrit en zijn vrijgezelle broer Jan. Afgebroken in 1972 (besluit juli 1970) om plaats te maken voor de metro.

Foto: 1968



Weltevrede was de tweede boerderij rechts na de Duivendrechtse brug, waar nu de hoek Kloosterstraat - Rijksstraatweg is. Weltevrede was een 17^{de} eeuwse boerderij. Het werd bewoond door de familie Koekenbier en is in 1925 gesloopt.

Foto Jacob Olie 1898



Boerderij Weltevrede in Duivendrecht
Meerdere keren vereeuwigd door Piet Mondriaan

1906 Philadelphia Museum of Art



Zelden Rust Rijksstraatweg 21. Stond waar nu de Clarissenhof is. Werd bewoond door familie Kolk. Afgebroken in 1967.

Foto 1966

Aan de **Rijksstraatweg in Duivendrecht** staan nog slechts 4 boerderijen, die herinneren aan het agrarisch verleden van het dorp.

1. Antoniushoeve, Rijksstraatweg 228, gebouwd in 1889 en sinds 2003 Rijksmonument. Restauratie gestart in 2016 Jamie Bedford en Lot Sternheim.
2. Sophia's hoeve Rijksstraatweg 226, gebouwd in 1883 en sinds 2003 Rijksmonument. Nu woonhuis en atelier van de familie Wintershoven
3. Mijn Genoegen Rijksstraatweg 184-186, boerderij met zomer- en winterhuis ca 1800. Gerestaureerd in jaren 80 van de vorige eeuw. De monumentale oprijlaan, de poort genaamd, is de enige die in Duivendrecht over is. Gemeentelijke monumentenstatus in aanvraag
4. Groot Giessenhof, Rijksstraatweg 125, oorspronkelijk melkveebedrijf. Nu Audio Electronics. Gemeentelijke monumentenstatus in overweging