

13 NOVEMBER 1913  
SINT JOANNESSCHOOL  
TE DUIVENDRECHT  
VEERTIG JAAR  
13 NOVEMBER 1953

HANS BIESHAAR  
12 JAAR OUD  
DECLAMEERT  
VERZEN  
VAN MIENTJE SCHIPPERIJN

Meer dan veertig jaar geleden  
werd de eerste steen gelegd,  
Voor een schoolgebouw en klooster  
In ons dierbaar Duivendrecht

Ach hoe klein was toen ons dorpje  
Hier en daar een enkel huis,  
Sloten, weiland, boerderijen  
Doch men voelde zich er thuis.

Naar de school, de openbare  
Ging ook de katholieke jeugd,  
Vele der parochianen  
Die zich deze school nog heugt.

Onze Herder in die jaren  
Was met Duivendrecht begaan,  
En Pastoor Fredericus Evers  
Trok zich 't lot der jeugd toen aan.

Hij was het die 't plan beraamde  
Een school moest komen bij de kerk,  
Dankbaar willen wij gedenken  
Hem in dit zijn levenswerk,

Van de preekstoel sprak de Herder:  
Geeft U giften rijk en blij,  
En de som van U te zamen  
Draag ik zelf nog een keer bij.

Toen werd aan de bouw begonnen  
De eerste paal zonk in de grond  
't Wordt een sieraad voor ons dorpje  
Zo klonk het uit aller mond.

Daar verschenen reeds de muren  
Nog ontrokken aan 't gezicht,  
Eindelijk de kleine koepel  
Trots ten hemel toe gericht.

't Bouwwerk was gereed gekomen  
O' wat stond het daar toch schoon,  
Aan de gevel vroom de beelt'nis  
Van St. Jan, de schutspatroon.

's Morgens vroeg op 3 november  
Zie daar kwam een wagen aan,  
Een ouderwetse brik, ach hemel  
Wie kent nu nog het bestaan.

Vol, tjokvol zat deze wagen  
Fier getrokken door een paard  
Jammer dat geen televisie  
't Voor de toekomst heeft bewaard.

Bij de school hier aangekomen  
Stapten 'n vijftal zusters uit,  
Daarna volgde de bagage  
Wat was dat een rijke buit.

En de Duivendrechtenaren  
Riepen luide en spontaan:  
Kom, draag die bagage binnen  
Jongens helpen hoor, pak aan'

Onderweg hadden de zusters  
Zorg en angsten uitgestaan  
Om een weckfles met spinazie  
Hen gebracht bij 't henengaan.

Door het schommelen en schudden  
Ging de fles wat los, ach Heer'  
En de goede zusters zagen  
't Groene vocht droop zachtjes neer.

4 november riep een zuster  
Een viertal meisjes bij elkaar,  
Voor een toespraak bij de wijding  
Wat keek toen die zuster raar.

Want zie al die kleine meisjes  
Hadden witte klompjes aan.  
En bedeesd en wat verlegen  
Zag de zuster hen daar staan.

Doch het ijs was gouw gebroken  
Eëntje werd de favoriet,  
't Kleine meisje hete Pietje  
Rijmen doet hier beter, Piet.

Hoogerwaarde Deken Timans  
De Pastoor van Ouderkerk,  
Legde nu een waardig stempel  
Op het pas voltooide werk.

Plechtig werden school en klooster  
Ingewijd, o vreugdedag'  
Hoog vanaf het fraaie bouwwerk  
Waaide glorieus de vlag.

Stil gelach der naaischoolkippen  
Wat gebeurde er? ach zie  
In de knoop zaten de bandjes  
Van Hoogerwaarde's superplie.

De school begon op 6 november  
Kinderen gingen binnen, blij  
Maar uit het lokaal der kleuters  
Klonk gejammer en geschrei.

Iederen dag gingen de zusters  
Heel vroeg naar het kerkgebouw,  
Op dat tijdstip vaak nog ledig  
En des winters in de kou.

Soms knielden een aantal kinderen  
Bij 't St. Josefaltaar neer  
Die Pastoor daar voorbereidde  
Op de komst der Lieve Heer.

Vaak klonk uit de sacrestie dan luide  
Onze Vader' 't kinderkoor  
Rammelde dan geef ons heden  
Enzovoort aan een stuk door.

De kapel eerst kaal en ledig  
Werd o vreugd' geconsacreerd  
Langen tijd hadden de zusters  
Dit zo groot geluk gedeerd.

En de bouwheer binnen tredend  
Aan zijn wens was thans voldaan  
Sprak: laat Heer nu Uwe dienaar  
Op Uw woord in vrede gaan.

Vaak kwam hij de school bezoeken  
Glorieus liep hij dan rond,  
Bij het feest van zijn verjaren  
Dankte blij een kindermond.

't Aanzien van de school werd fraaier  
Door de heesters in 't gazon,  
Ja' die goede koster Geijsel  
Zaaide, plantte wat hij kon.

De Herder mocht niet langer blijven  
Hij ging als Aalmoezenier  
't Vaderland, het leger dienen  
Zo vertrok Pastoor van hier.

Nagestaard door al zijn schapen  
Ach, men zag hem node gaan,  
Allen had hij hier de zielen  
Vele stoffelijk welgedaan.

Onze school ging moedig voorwaarts  
Zag geslacht reeds op geslacht,  
Veel jaren vruchtbaar bloeiend  
Kwam ze in haar volle pracht.

Hulde aan de pioniersters  
O, zij streden onversaagd  
Overtuigd van ganser harte  
Het is God die 't van ons vraagt.

Eerwaarde Moeder Fabiana  
Om haar goedheid zo beminde,  
Door de haar toevertrouwde zusters  
In de school door ieder kind.

't Hoofd der school zuster Gerardus  
Zij heeft door haar wijs beleid,  
Al haar leerlingen steeds moedig  
Op de toekomst voorbereid.

Zuster Rosa van de naaischool  
Knipte en paste met geduld,  
Soms de meisjes zacht vermanend  
Heeft ze trouw haar taak vervuld.

Wie kon niet zuster Hygina  
Met haar altijd blijde lach,  
Veel, heel veel was er veranderd  
Toen ze ons Duivendrecht weer zag.

Kleine zuster Daniélla  
Voor het werk en voor de bel,  
Als die klonk door 't stille klooster  
O' wat liep ze dan toch snel.

De zuster van het kleuterklasje  
Ja' Ulrica was haar naam  
Speelde op de mooie speelplaats  
Met de kleintjes al te saâm

Was de bouwheer ons vergeten?  
Neen de band bleef stoer en hecht,  
En hij kwam nog menig keertje  
Naar ons dierbaar Duivendrecht.

Bad de jeugd voor veertig jaren  
God zie op Uw Priester neer  
Trans is hij in 's hemels glorie  
Onze voorspraak bij de Heer.

Steeds meer kinderen gingen binnen  
Men sprak reeds van grote nood,  
Daar de school aan heel die schare  
Jammerlijk geen plaats meer bood.

Onze tegenwoordige Herder  
Zag dit groeiend aantal aan,  
Zo kon het niet langer blijven  
Zo mocht het niet langer gaan

Weldra ging men aan het bouwen  
Een nieuw lokaal kwam er toen bij,  
Zie hoe keurig al de kinderen  
Daar weer zitten rij aan rij.

Dank eerwaarde Moeder, Zusters  
Gij die nu staat aan 't bewind,  
Voor hetgeen Gij doet met liefde  
Aan 't U toevertrouwde kind.

Onze onderwijzeressen  
Ach de jeugd vraagt veel geduld,  
Daarom is het kinderharte  
Ook voor hen met dank vervuld.

Ik noem ook de Eerwaarde Herder  
En het trouwe schoolbestuur,  
Die waken voor het heil der kinderen  
Steeds met ijver en vol vuur.

Thans zitten de allerkleinsten  
In 't St. Willibrordgebouw,  
En ze bidden: Lieve Heertje  
Geef ons toch een school, heel gauw.

Veertig jaren zijn verstreken  
Hierbij stonden we even stil,  
Moedig gaan wij voorwaarts, biddend  
Heer alleen met Uwe wil.

Lerend,werkend, tot Zijn ere  
Ik zeg het de bouwheer na  
Hij begon met deze leuze  
Soli, Deo, Gloria.

Mientje Schipperijn schonk haar plakboeken aan

Jo Blom-Jaques.

Jo stelde ze ter beschikking aan de Stichting Oud-Duivendrecht.

De plakboeken met waardevolle historische gegevens  
zijn sinds 2010 opgeslagen in het Museum van Ouder-Amstel in Ouderkerk